



ایمان اذان (Dutch)

DE ZEGENINGEN VAN AZAAN



Sheikh-e-Tarjumat, Ameer-e-Ahlesunnat
oprichter van Dawat-e-Islami Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS

Attar Qadiri Razavi

Vertaald door:
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)



فیضانِ اذان

Faizan-e-Azan



DE ZEGENINGEN VAN

AZAAN

Dit boekje is in het Urdu geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami 'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi *دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ*. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt in de tekst of opbouw, gelieve, met de intentie van het verkrijgen van zegeningen, contact opnemen met de vertaalafdeling via het onderstaande adres of e-mailadres.

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Du'a voor het lezen van een Boek:

Lees de volgende du'a (smeekbede) voor het bestuderen van een religieus boek of Islamitische les. U zult zich herinneren wat u heeft bestudeerd إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاذْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

O Allah عَزَّ وَجَلَّ! Open de poort van kennis en wijsheid voor ons, en wees barmhartig voor ons! O, de meest Eervolle en Voortreffelijke!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Salat 'Alan Nabi ﷺ (Vredesgroet naar de Geliefde Profeet ﷺ) één keer voor en na de smeekbede.

Inhoudsopgave

Du'a voor het lezen van een Boek:..... ii

DE ZEGENINGEN VAN AZAAN 1

De Zegeningen van Salat 'alan Nabi 1

De Heilige Profeet ﷺ heeft eens de Azaan omgeroepen2

Is het Aazaan of Azaan?2

9 Gezegende Gezegdes van Geliefde Profeet ﷺ betreft de

Voortreffelijkheden van Azaan.....2

1. Geen Insecten in het Graf.....2

2. Minaretten van Parels2

3. De voorgaande Zondes Vergeven.....3

4. Satan Rent 55 km Weg.....3

5. De Azaan is een middel voor Acceptatie van de Dua3

6. Dua voor de Moe'azzin3

7. Geen Straf van Allah عَزَّوَجَلَّ vanwege Azaan.....4

8. Oplossing voor Bezorgdheid en Angst4

9. Manier voor het Wegnemen van Verdriet4

Vissen doen Dua4

De Voortreffelijkheid van het Beantwoorden van de Azaan5

30 Miljoen 240.000 Zegeningen per Dag verdienen!!6

Beantwoorder van Azaan naar het Paradijs7

Methode van het Beantwoorden van Azaan en Iqamat8

14 Madani Parels over Azaan	9
9 Madani Parels voor het Beantwoorden van de Azaan	12
11 Situaties waarbij Azaan omroepen Gewenst is	16
Azaan omroepen in de Masjid is in strijd met de Sunnah	17
De Zegeningen van 100 Martelaren	17
Lees voor de Azaan deze Vredesgroet.....	18
Bespotten van Hayya ala salaah/falaah	23
Woorden van de Azaan.....	24
Dua na de Azaan.....	25

GOEDE NIEUWS VAN SHAFAT (PLEITTEN) 26

Imaan-e-Mufassal	26
Imaan-e-Mujmal.....	27
Eerste Kalima.....	27
Tweede Kalima.....	28
Derde Kalima.....	28
Vierde Kalima	29
Vijfde Kalima.....	29
Zesde Kalima	30

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DE ZEGENINGEN VAN AZAAN

incl. 30 miljoen, 240.000 zegeningen!

Satan zal zijn uiterste best doen om u te weerhouden van het lezen van dit boek. Lees het volledig en verbeter uw Hiernamaals.



De Zegeningen van Salat 'alan Nabi

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verkondigd dat als iemand de Qur'an reciteert, Allah عَزَّوَجَلَّ lofprijst, vredesgroet reciteert naar mij en Allah عَزَّوَجَلَّ om vergiffenis vraagt, dan heeft hij het goede bij de bron gevonden.

(Sho'bal imaan, deel 2, pag.373, nr 2084)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

De Heilige Profeet ﷺ heeft eens de Azaan omgeroepen

Tijdens een reis heeft de Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ eens de Azaan omgeroepen. De woorden van de “shahada” las hij als volgt op: اللهُ أَشْهَدُ أَنْيَ رَسُولُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ben. (*Fatawa Razawia, deel 5, pag 375/Tohfatul Muhtaj, deel 1, pag 209*)

Is het Azaan of Azaan?

Sommige mensen zeggen “Azaan”, dat is niet juist. Azaan is het meervoud van “uzun”, dat betekent “oor”. De juiste uitpspraak is “Azaan”. Letterlijk betekent het op de hoogte stellen.

9 Gezegende Gezegdes van Geliefde Profeet ﷺ betreft de Voortreffelijkheden van Azaan

1. Geen Insecten in het Graf

Degene die voor het verkrijgen van zegeningen (Sawab) de Azaan omroept, is te vergelijken met een martelaar wiens hele lichaam bebloed is. En als hij komt te overlijden zal er in zijn graf geen insecten zijn. (*Al Mujma'ul kabier Tibrani, deel 12, pag 322, nr 13554*)

2. Minaretten van Parels

In het Paradijs zag ik minaretten van glans en de aarde was van musk. Ik vroeg aan de engel Jibaril عَلَيْهِ السَّلَام: Voor wie is dit?

Jibraïl antwoordde: Dit is voor de Moe'azzins (degene die Azaan omroepen) en voor de Imams (gebedsvorgangers) van uw Ummah. (*Jamioesaghier suyuti pag 255, nr 4189*)

3. De voorgaande Zondes Vergeven

Degene die oprecht voor het verkrijgen van zegeningen de Azaan van 5 gebeden omroept, zijn zondes worden vergeven. En wie oprecht voor het verkrijgen van zegeningen bij de 5 gebeden het gebed leidt, ook zijn voorgaande zondes van het verleden worden vergeven. (*Sunan kubra Baihaqi, deel, pag 232, nr 2039*)

4. Satan Rent 55 km Weg

Zodra de Duivel de Azaan hoort Rent hij weg, tot aan "Roha" De overleveraar zegt dat Roha ongeveer 55 kilometer buiten Madina ligt. (*Muslim, pag 204, nr 388*)

5. De Azaan is een middel voor Acceptatie van de Dua

Als de Moe'azzin de Azaan opzegt gaan de poorten van de hemel open en wordt de dua geaccepteerd. (*Al mustadrak lilHakim, deel 2, pag 234, nr 2048*)

6. Dua voor de Moe'azzin

Tot waar de stem van de Moe'azzin reikt, wordt hij vergeven. En alles en iedereen die de Azaan heeft gehoord, smeekt om vergiffenis voor de Moe'azzin. (*Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, deel 2, pag 500, nr 6210*)

7. Geen Straf van Allah عَزَّوَجَلَّ vanwege Azaan

Een dorp of gemeente waar de Azaan wordt omgeroepen, zal Allah عَزَّوَجَلَّ die dag vrij stellen van Zijn straf.

8. Oplossing voor Bezorgdheid en Angst

Toen de Profeet Adam عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ vanuit het Paradijs neerdaalde op de aarde in India, werd hij angstig. Toen kwam Jibril عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ en heeft de Azaan omgeroepen.

(Hilyatul Aulya, deel 5, pag 123, nr 6566)

9. Manier voor het Wegnemen van Verdriet

O Ali رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, ik zie dat je verdrietig bent. Zeg tegen je huisgenoten dat ze Azaan omroepen in je oor. De Azaan neemt je verdriet en zorgen weg.

(Jamioel Hadis Suyuti, deel 15, pag 339, nr 6017)

Na het vermelden van deze Hadis zegt Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ in Fatawa Razwia deel 5, bladzijde 668 het volgende: Vanaf Hazrat Ali رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ tot een ieder die deze Hadis heeft overgeleverd, allemaal hebben gezegd: فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ. Vertaling: wij hebben het uitgetprobeerd en het is inderdaad zo. *(Mirqatul mafatih, deel 2, pag 331- Jamioel Hadis Suyuti, deel 15, pag 339, nr 6017)*

Vissen doen Dua

Er is overgeleverd dat voor de Moe'azzin doet alles en iedereen

dua tot de vissen in de rivier aan toe. Als de Moe'azzin de Azaan omroept, herhalen de engelen de woorden en als hij klaar is, blijven tot aan de Dag des Oordeels voor hem dua doen voor vergiffenis. Iemand die overlijdt tijdens het omroepen van de Azaan is gevrijwaard van de straf in het graf. De Moe'azzin wordt beschermd tegen de pijn van de dood en ook tegen elke vorm van ellende in het graf.

(Mulaggas tafsier Surah Yoesuf, mutarjam pag 21)

De Voortreffelijkheid van het Beantwoorden van de Azaan

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ richtte zich tot de vrouwen en zei: Als jullie de Azaan en Iqamat van Hazrat Bilal رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ horen, herhaal dan de woorden zoals hij dat opzegt. (Iqamat is de oproep die aangeeft dat het gezamenlijke gebed nu gaat beginnen). Door Allah عَزَّوَجَلَّ wordt elke zin beloond met 100.000 zegeningen, u zult 1000 gradaties in rang stijgen en 1000 zondes worden gewist. De vrouwen vroegen toen, dit geldt voor vrouwen. Hoeveel is het voor de mannen? Voor hen is het dubbele, werd geantwoord.

(Tariekh Damishk Al ibne asaakir, deel 55, pag 75)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

30 Miljoen 240.000 Zegeningen per Dag verdienen!!

Lieve Islamitische broeders, alle lof voor Allah عَزَّوَجَلَّ, kijk hoe groot Zijn Genade is. Zegeningen verdienen, in rang stijgen en zondes laten wissen heeft Allah عَزَّوَجَلَّ voor ons zo makkelijk gemaakt. Maar spijtig dat ondanks zo een gunst en gemak wij toch er niet van bewust zijn en het niet op waarde schatten. Hier volgt een uitleg op de zegeningen voor het beantwoorden van Azaan en Iqamat. 'اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ' zijn 2 kalima, 2 “zinnen”. Zo zijn er in de hele Azaan 15 zinnen. Als een zuster de woorden van de Moe'azzin tijdens de Azaan herhaalt, verdient ze $15 \times 100.000 = 1.500.000$ zegeningen, 15.000 rangen zal ze stijgen en 15.000 zondes worden gewist. In de Azaan van het Fajr gebed الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 1 extra zin die 2x wordt gezegd, dus in totaal 17 zinnen.

De zegeningen voor het beantwoorden van de Fajr Azaan door een zuster levert haar 170.000 zegeningen op, ze zal 17.000 rangen stijgen en 17.000 zondes worden gewist. Voor broeders geldt dus het dubbele. In de Iqamat is er 1 zin extra die 2x wordt gezegd, namelijk قَدِّ قَامَتِ الصَّلَاةُ. Zo zijn er in de Iqamat ook 17 zinnen, dat betekent dat het beantwoorden van de Iqamat gelijk is aan het beantwoorden van de Fajr Azaan qua zegeningen. Kortom, als een zuster ervoor zorgt dat ze bij alle 5 gebeden op de dag de Azaan en Iqamat beantwoordt, dan zal ze 10 miljoen en 620.000 zegeningen krijgen. Een broeder zal het

dubbele krijgen, oftewel 320 miljoen en 240.000 zegeningen. 324.000 rangen zal hij stijgen en 324.000 zondes worden gewist.

Beantwoorder van Azaan naar het Paradijs

Hazrat Abu Huraira رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ zegt dat een man, die ogenschijnlijk niet een bepaalde zegenrijke daad had in zijn gewoonte, kwam te overlijden. Toen heeft de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ in het bijzijn van de Sahaba iets verteld over het verborgene. “Weten jullie dat Allah عَزَّوَجَلَّ deze man het Paradijs heeft geschonken?” Hier werd met verbazing op gereageerd, want hij verrichtte geen zichtbare zegenrijke daden. Een Metgezel رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ging naar het huis van de overledene en vroeg aan de weduwe om een specifieke zegenrijke daad van hem te noemen. Ze zei: Ik weet niks over een specifieke zegenrijke daad, wat ik wel weet is dat of het nou dag of nacht was, hij beantwoordde de Azaan altijd.

(Tarikh Damishk al Ibn Asakier, deel 40, pag 412/413)

Moge Allah عَزَّوَجَلَّ Zijn Genade op hem neerdalen en omwille van hem wij vergeven worden.

آمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Methodie van het Beantwoorden van Azaan en Iqamat

De Moe'azzin moet de Azaan in alle rust omroepen. **اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ** zijn 2 zinnen, maar deze 2 dienen tegelijk in 1 adem te worden omgeroepen alsof het 1 zin is. Na deze zin dient een stilte te worden gehouden die zolang duurt dat de toehoorders de zin kunnen beantwoorden. De stilte overslaan is ongewenst/ Makroeh. Een dergelijke Azaan opnieuw omroepen is beter. *(Durre Mugtaar wa raddul Mugtaar deel 2, pag 66)*

Dus op het moment dat de Moe'azzin even stil is, moet men de zin beantwoorden. Als de Moe'azzin de eerste keer **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** zegt, zeg dan **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** Vertaling: Vredesgroet op u O Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** van Allah **عَزَّوَجَلَّ**. En bij de 2e keer zeg dan: **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** Vertaling: U bent de koelte van mijn ogen. En raak met de nagels van uw duim uw gesloten oogleden en zeg op het laatst **اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ** Vertaling: O Allah **عَزَّوَجَلَّ** schenk mij voordeel van mijn gehoor en zicht. *(Raddul mugtaar deel 2, pag 84)*

Als antwoord op **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** en **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** zeg 4x **اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ**. Het is beter om allebei te zeggen, namelijk de woorden van de Moe'azzin te herhalen en **اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ**.

U kunt dit ook toevoegen, مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Vertaling: **Wat Allah wilde, is gebeurd, wat Allah niet wilde, is niet gebeurd.** (Durremugtaar waraddul mugtaar deel 2, pag 82- Aalamgirie deel 1, pag 75)

In de Fajr Azaan als antwoord op الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ zeg: صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ. Vertaling: **Je bent waarachtig en vroom, je hebt de waarheid gesproken.**

(Durremugtaar waraddul mugtaar deel 2, pag 83)

Iqamat beantwoorden is “Mustahab” (gewenst), zegenrijk als u het doet, niet verplicht. Het beantwoorden gaat hetzelfde als bij de Azaan, bij قَدَامَتِ الصَّلَاةُ zegt u:

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ

Vertaling: Moge Allah عَزَّوَجَلَّ dit behouden tot de aarde en hemelen bestaan. (Aalamgirie deel 1, pag 75)

14 Madani Parels over Azaan

- ❖ Voor alle 5 gebeden, inclusief het Jumma gebed, is het Sunnah Muakkada om vooraf de Azaan om te roepen. Het heeft de waarde van Wajib (verplicht), mocht er geen Azaan worden omgeroepen dan zijn alle aanwezigen in overtreding. (Bahare shariat, deel 1, pag 464)

- ❖ Als iemand in een stad thuis het gebed verricht dan is de Azaan van de dichtstbijzijnde Masjid voldoende voor hem. Toch is het Mustahab (gewenst) om zelf de Azaan om te roepen. *(Raddulmugtaar deel 2, pag 62 en 78)*
- ❖ Als iemand buiten de stad of in een dorp, in een weiland of afgelegen plek is en de plek is dichtbij een Masjid dan voldoet de Azaan van de Masjid ook voor hem. Maar het is beter voor hem om zelf Azaan om te roepen. Als die locatie niet dichtbij is dan voldoet het niet. Met “dichtbij” wordt bedoeld dat daar de Azaan van de Masjid hoorbaar moet zijn geweest. *(Aalamgirie deel 1, pag 54)*
- ❖ Als een reiziger de Azaan of Iqamat niet heeft omgeroepen of de Iqamat niet dan is dat Makroeh (ongewenst). Als hij alleen de Iqamat opzegt en de Azaan niet, dan is dat niet erg. Maar het is beter om de Azaan ook om te roepen. Al is hij alleen of met zijn reisgenoten. *(Bahare shariat deel 1, pag 471 – Durremugtaar wa Raddulmugtaar deel 2, pag 78)*
- ❖ Pas als het tijd is, dient men de Azaan om te roepen. Te vroeg of dat tijdens de Azaan het tijdstip pas aanbreekt, in beide gevallen dient de Azaan opnieuw te worden omgeroepen. *(Al Hadya deel 1, pag 45)* De Moe’azzin dient altijd het tijdschema in de gaten te houden, het komt wel eens voor dat de Moe’azzin te vroeg aan de Azaan begint.

Madani verzoek aan de Imam en de verantwoordelijken van de Masjid om dit punt in de gaten te houden.

- ❖ Voor zusters geldt dat ongeacht of ze een gebed op tijd lezen of een gebed inhalen, Iqamat omroepen is voor hen Makroeh. *(Durremugtaar deel 2, pag 76)*
- ❖ Voor zusters is het gemeenschappelijk gebed Makroeh Tahrimie (zeer ongewenst). *(Aidhan pag 368 – Bahare shariat deel 1, pag 584)*
- ❖ Een kind met kennis van zaken mag de Azaan omroepen. *(Durre mugtaar deel 2, pag 75)*
- ❖ Azaan zonder Wudu is geldig, maar het omroepen is Makroeh. *(Bahare shariat deel 1, pag 466 – Maraaqil Falaah pag 46)*
- ❖ Een shemale, iemand die openlijk zondigt (al is hij een Schriftgeleerde), dronken persoon, geestelijk gestoorde, iemand die in grote onreinheid verkeert en een kind zonder kennis van zaken. Van al deze mensen is de Azaan Makroeh, het dient opnieuw te worden omgeroepen. *(Bahare shariat deel 1, pag 466 – Durre mugtaar deel 2, pag 75)*
- ❖ Het is beter als de Moe'azzin ook Imam is. *(Durre mugtaar deel 2, pag 88)*
- ❖ Buiten de gebedsruimte, staande richting qiblah, met de vingers in de oren en met luide stem dient de Azaan te worden omgeroepen. Maar harder dan eigen vermogen

omroepen is Makroeh. (*Bahare shariat deel 1, pag 468,469 – Aalamgirie deel 1, pag 55*) Tijdens de Azaan vingers in de oren plaatsen is Sunnah en Mustahab. Vingers draaien of bewegen is onnodig. (*Fatawa Razwia deel 5, pag 373*)

- ❖ Bij **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** dient men het gezicht naar rechts te keren en bij **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** naar links. Ook als de Azaan niet voor het gebed is bedoeld, bijvoorbeeld in de oor van een pasgeborene. Alleen het gezicht dient men te keren, niet heel het lichaam. (*Durre mugtaar deel 2, pag 66 – Bahare shariat deel 1, pag 469*) Sommige Moe'azzins schudden met hun hoofd als de woorden Salaah en Falaah, dat is niet juist. Eerst dient men het gezicht te keren en dan pas de woorden om te roepen. Dus niet keren tijdens het lezen.
- ❖ In de Azaan voor het Fajr gebed is na **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** “**الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ**” zeggen Mustahab (gewenst). (*Durre mugtaar deel 2, pag 67*) Als men het niet zegt, is de Azaan toch geldig. (*Qanoene shariat pag 89*)

9 Madani Parels voor het Beantwoorden van de Azaan

1. Naast de Azaan voor het gebed is het ook de bedoeling dat men bij overige situaties de Azaan ook beantwoordt. Bijvoorbeeld de Azaan in de oor van een pasgeborene. (*Raddulmugtaar deel 2, pag 82*)

2. Voor de mensen is het niet de bedoeling dat ze bij Jumma gebed de 2e Azaan beantwoorden. Uit voorzorg om rust en concentratie van de Imam niet te verstoren. Als het beantwoorden van de Azaan en de dua tussen 2 goetba's (als de Imam even gaat zitten) zonder stem gebeurt dan is dat goed. Maar als de Imam er zelf voor kiest om de Azaan luid te beantwoorden of luid de dua te doen is dat uiteraard toegestaan. (*Fatawa Razwia Mugarraj deel 8, pag 300, 301*)
3. Voor iemand die de Azaan hoort, geldt dat hij de Azaan beantwoordt. (*Bahare shariat deel 1, pag 471*) Iemand die in grote onreinheid verkeert, door zaadlozing, ook hij hoort de Azaan te beantwoorden. Vrouwen in dagen dat ze onrein zijn (menstruatie en nifaas = tot 40 dagen na de bevalling), mensen die de Khutba (Preek) van Jumma gebed beluisteren, mensen die het Janaza gebed verrichten, mensen die gemeenschap hebben en tijdens het bezoek aan het toilet. In al deze situaties beantwoordt men de Azaan niet. (*Durre mugtaar deel 2, pag 81*)
4. Als de Azaan bezig is, dient men niet te praten of te groeten, zelfs geen Qur'an recitatie. Luister aandachtig en beantwoord. Hetzelfde geldt bij Iqamat. (*Bahare shariat deel 1, pag 473, Durremugtaar deel 2, pag 86, Aalamgirie deel 1, pag 57 mugalasan*)

5. Het is gepast om elke vorm van handeling tijdens het horen van de Azaan stop te zetten, bijv. lopen, opstaan, zitten, een glas oppakken, het eten serveren, spelen met kinderen, communiceren in gebarentaal etc. Luister en beantwoord met aandacht zodat u geen zegeningen misloopt.
6. De persoon die gedurende de Azaan blijft doorpraten, moet vrezen. Moge Allah عَزَّوَجَلَّ behoeden, het zou een oorzaak kunnen zijn voor een Slechte Einde d.w.z. zonder Imaan heengaan. *(Bahare shariat deel 1, pag 473)*
7. Tijdens het lopen op straat begint de Azaan, dan is het beter om stil te blijven staan en aandachtig de Azaan te beluisteren en te beantwoorden. *(Aalamgirie deel 1, 57 Aidhan)* Als u tijdens de Azaan richting Masjid of Wudu ruimte aan het lopen bent dan is het geen probleem. U kunt ook Wudu verrichten en met hoorbare stem de Azaan beantwoorden.
8. Om tijdens de Azaan richting het toilet te lopen is niet verstandig, want daar mag u de Azaan niet beantwoorden en loopt u veel zegeningen mis. Bij hoge nood of om op tijd te zijn voor de jama'at is het geen probleem.
9. Als u meerdere Azaans hebt gehoord, dan is alleen het beantwoorden van de eerste Azaan noodzakelijk. Het is

beter om deze allemaal te beantwoorden. (*Durremugtaar deel 2, pag 83*)

7 Madani Parels over Iqamat

- ❖ Iqamat hoort exact achter de plek van de Imam te worden omgeroepen. Als dat niet mogelijk is dan bij voorkeur aan de rechterkant. (*Maguzazi Fatawa Razawia mugarraja, deel 5, pag 372*)
- ❖ Iqamat is een Sunnah die meer waarde heeft dan de Azaan. (*Durre mugtaar deel, pag 68*)
- ❖ Iqamat beantwoorden is Mustahab (gewenst). (*Bahare shariat deel, pag 473*)
- ❖ Iqamat hoort in hoog tempo omgeroepen te worden, zonder pauzes. (*Aidhan pag 470*)
- ❖ Tijdens Iqamat dient men bij الْحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ en حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ het gezicht rechts en links te keren zoals eerder is vermeld. (*Durremugtaar deel 2, pag 66*)
- ❖ Alleen die persoon heeft het recht om Iqamat om te roepen die ook de Azaan had omgeroepen. Als zonder toestemming van de Moe'azzin iemand anders de Iqamat opzegt en de Moe'azzin dat niet leuk vindt, dan is dat Makroeh. (*Aalamgirie deel 1, pag 54*)

- ❖ Als iemand tijdens de Iqamat de Masjid binnenkomt dan is het Makroeh als hij blijft staan wachten, hij moet net als alle aanwezigen blijven zitten en bij *حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ* opstaan, dat geldt ook voor de Imam. (*Aidhan pag 57, bahare shariat deel 1, pag 471*)

11 Situaties waarbij Azaan omroepen Gewenst is

1. Bij de geboorte van een kind.
2. Een verdrietig persoon.
3. Iemand die lijdt aan epilepsie.
4. Een woedend of vervelend persoon.
5. In het oor van een vervelend of ongehoorzaam dier.
6. In het heetst van een strijd bij een ruzie.
7. Als er brand is uitgebroken.
8. Na het begraven.
9. Als een djinn/demoon iemand lastig valt.
10. Als u in het bos of op een afgelegen plek de weg kwijt bent en u ziet niemand aan wie u kunt vragen. (*Bahare shariat deel, pag 466 – Fatawa Razawiya mugarraaj deel 5, pag 370*)
11. In tijden van een epidemie is Azaan omroepen ook Mustahab.

Azaan omroepen in de Masjid is in strijd met de Sunnah

Tegenwoordig is het in vele Masajid gewoonte geworden om de Azaan in de Masjid om te roepen, dat is niet volgens de Sunnah. In Fatawa Aalamgirie deel 1, pagina 55 wordt vermeld dat de Azaan buiten de gebedsruimte moet worden omgeroepen en niet binnen. De eerwaarde Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zegt dat het niet bewezen is dat de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ook maar 1x de Azaan in de Masjid heeft laten omroepen. In de Masjid de Azaan omroepen is minachtend en onwaardig ten opzichte van de Masjid en het Hof van Allah عَزَّوَجَلَّ. Bij de schoenrekken bijvoorbeeld, dat is buiten de Masjid, daar kan men gerust de Azaan omroepen conform Sunnah. (*Fatawa Razawiyya mugarraaj deel 5, pag 408, 411 en 412*)

De 2e Azaan van het Jumma gebed, vlak voor de Khutba die tegenwoordig in de Masjid vlak voor de Imam wordt omgeroepen is ook niet volgens de Sunnah. Deze Azaan dient men ook buiten de Masjid om te roepen, maar de Moe'azzin hoort in het zicht van de Imam te zijn.

De Zegeningen van 100 Martelaren

Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zegt: Het is juist een morele plicht van de Schriftgeleerden dat zij zich inspannen om de Sunnah in stand te houden. En die broeder die ook maar iets kan betekenen moet er aan bijdragen. Alle

moslims zouden er voor moeten zorgen dat in hun stad, of tenminste in hun Masjid, de Azaan van de 5 gebeden en van het Jumma-gebed buiten de gebedsruimte wordt omgeroepen. Houd deze Sunnah in leven en verdien de zegeningen van 100 martelaren. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft verkondigd dat: Hij die mijn Sunnah standvastig in stand houdt in tijden van “fasaad” (=dat mensen afstand nemen van de Sunnah/religie), die persoon zal de zegeningen van 100 martelaren verdienen. (*Zuhud Baihaqi pag 118, nr 207- Fatawa razwia deel 5, 403*)

Voor nadere toelichting hierover zie Fatawa Razwia Mugarraj deel 5, Hoofdstuk Azaan & Iqamat.

Lees voor de Azaan deze Vredesgroet

Lees voor de Azaan eerst Tasmiah بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط en deze 4 regels van Vredesgroet.

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلَىٰ اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ

Om een pauze te creëren tussen de Vredesgroet en Azaan zeg met luide stem: Toon uw respect voor de Azaan door uw gesprekken en handelingen te stoppen. Luister aandachtig, beantwoord de Azaan en verdien veelvuldig zegeningen. Zeg

hierna de Azaan op. Tussen de Vredesgroet en de Iqamat zeg het volgende: Doe intentie van de i'tikaaf en zet uw mobiele telefoon uit. Het speciale verzoek van Tasmiah en deze Vredesgroet doe ik uit liefde om voor mijzelf om veel zegeningen te verdienen. Het advies om na de Vredesgroet een pauze te maken, is besproken in Fatawa Razwia. Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft eens op een vraag beantwoord: Er is niks op tegen om voor de Iqamat Vredesgroet te lezen, maar las even een pauze in, of breng een verschil aan in het omroepen van de Vredesgroet en de Iqamat. Bijvoorbeeld verschil in volume, zodat mensen niet gaan denken dat Vredesgroet een onderdeel van Iqamat is, want dat is niet zo. (*Fatawa Razwia deel 5, pag 386*)

Waswasa/Duivelse influistering: Tijdens het leven van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ en tijdens de 4 Khalifa's werd er voor de Azaan en Iqamat geen Vredesgroet gelezen dus is het een bid'at (=innovatie/vernieuwing) en een zonde.

Antwoord hierop: Als u dit principe aanhoudt, dat alles wat in die periode niet werd gedaan, u nu ook niet moet doen, dan zou heel het huidige systeem in elkaar storten. Er zijn vele voorbeelden te bedenken, hier volgen er 12. Zaken die in die Heilige periode er niet waren, maar nu massaal worden toegepast.

- ❖ Puntjes en harakat in de Qur'an. Zijn door Hajjaj bin Yusuf in het jaar 95 Hijra geïntroduceerd.

- ❖ Hij heeft het einde van elke vers gekenmerkt door een punt / cirkeltje.
- ❖ Het drukken / printen van de Qur'an.
- ❖ Een inkeping / nis in de muur waar de Imam staat voor het gebed, het heet mihraab. Dat was vroeger niet, het is in de tijd van Walied Marwani door Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ bedacht. Nu heeft elke Masjid het.
- ❖ De 6 Kalima's.
- ❖ Sarf en nahw, studies van de Arabische grammatica.
- ❖ Hadiswetenschappen en onderscheid van de Hadis soorten.
- ❖ Dars-e-Nizami (opleiding tot Schriftgeleerde).
- ❖ De 4 wetscholen (van Fiqh) en de 4 silsila's van Tariqat.
- ❖ Het omroepen van de intentie van het gebed.
- ❖ Met vliegtuig reizen om de Hadj te kunnen verrichten.
- ❖ Jihad doen met allerlei moderne wapens.

Al deze dingen waren er in die Heilige periode niet, maar nu is er niemand die deze zaken als “haram” verklaart. Wat is er dan tegen om voor de Azaan en Iqamat op de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Vredesgroet te lezen? Hoe kan dat ineens een zonde zijn? Als er ergens geen bewijs van verbod is, dan is dat

het bewijs dat het is toegestaan. Natuurlijk is het zo dat alle nieuwe zaken die de Shariat niet heeft verboden, behoren tot bid'at hasana en mubaah. Oftewel het is een goed, toegestane nieuw iets. Het is overduidelijk dat er nergens een Hadis is, die Vredesgroet lezen voor de Azaan en Iqamat verbiedt. Het ontbreken van het verbod, is automatisch toestemming geworden. De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ heeft immers zelf verkondigd:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ

Hij die voor moslims iets goeds bedenkt en het wordt toegepast, dan krijgt hij ook de zegeningen ervan. En de zegeningen van de mensen die het toepassen worden niet verminderd.

(Muslim, kitabul ilm, pag 1437, nr 1017)

Dat wil zeggen, hij die iets goeds bedenkt en het wordt toegepast door anderen, dan heeft hij een schat aan zegeningen verdiend. Die gezegende geluksvogel die het bedacht heeft om voor de Azaan en Iqamat Vredesgroet te lezen die is nu schatrijk aan zegeningen. Tot de Dag des Oordeels, een ieder die dat ook doet zal zelf zegeningen verdienen en ook de bedenker ervan. En beiden krijgen de volle zegeningen.

Het is mogelijk dat er een andere duivelse influistering ineens opkomt. Namelijk dat in de Hadis staat dat:

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Elke vernieuwing/innovatie is dwaling en dwaling leidt tot de Hel.
(Sahih ibn Guzaimah deel 3, pag 143, nr 1785) Wat betekent deze Hadis? Deze Hadis is uiteraard echt en erkend.

In de context van deze Hadis wordt met Innovatie, een slechte vernieuwing bedoeld, iets wat tegen de shariat en Sunnah ingaat. Hierover zegt Hazrat Sheikh Abdul Haq Muhadisse Dehalwi رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ:

Elke innovatie die niet in strijd is tegen de Sunnah, die binnen de grenzen van shariat is, wordt een Bid'at hasana (goede vernieuwing) genoemd. En als het wel aantoonbaar in de strijd tegen de Sunnah en shariat is dan is het een dwaling.

(Ashi'atul luma'at deel 1, pag 135)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Om de Imaan te beschermen zijn er enkele uitspraken over Azaan en Iqamat die worden besproken.

Het Beledigen van de Azaan

Vraag: Het beledigen van de Azaan, hoe zit het daarmee?

Antwoord: De Azaan is een zeer essentieel en verheven kenmerk van de Islam. Het beledigen van zulke zaken is koefr (ongeloof). Daar hoort de Azaan ook bij.

Bespotten van Hayya ala salaah/falaah

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ = kom tot het gebed en حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ = kom tot het succes.

Vraag: Als iemand dit in de Azaan hoort en die persoon vervormt de woorden zodat het bespottelijk en beledigend wordt. Bijvoorbeeld hij maakt “Heb je al sla?” en “Heb je al vla?” ervan. En dan?

Antwoord: Dit is Koefr (ongeloof). Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zegt hierover. Als het zijn bedoeling was om te bespotten, dan is die persoon per direct kafir (ongelovige) geworden, mocht hij getrouwd zijn dan is zijn vrouw meteen uit zijn huwelijk. Als hij taubah doet (berouw toont), opnieuw moslim wordt en met die vrouw opnieuw Nikah verricht dan pas is hun omgang toegestaan zo niet dan is hun samenzijn een en al “zina”, zonde.

En als die persoon in kwestie niet de bedoeling had om de Azaan te beledigen, maar bijvoorbeeld de verkeerde uitspraak van de Moe’azzin wilde bespotten. Dan is die persoon geen kaafir geworden en is zijn nikah ook niet verbroken. Maar voor hem geldt dat hij zijn Imaan en Nikah moet “verversen”, door opnieuw Kalima Shahada te lezen en Nikah opnieuw te laten verrichten.

Woorden van de Azaan

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste
Allah is de Grootste

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Ik getuig dat er geen God is dan Allah Ik getuig dat er geen
God is dan Allah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Ik getuig dat Mohammad ﷺ de Profeet van Allah is

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Ik getuig dat Mohammad ﷺ de Profeet van Allah is

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Kom tot het gebed Kom tot het gebed

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Kom tot het succes Kom tot het success

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Allah is de Grootste

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Er is geen God dan Allah

Dua na de Azaan

De Moe'azzin en de aanwezigen lezen 1x Vredesgroet en reciteren deze dua:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ

O Allah de Heer van de Dawat-e-Tammah en dit vastgesteld gebed,

أَيُّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

schenk onze meester Mohammad ﷺ Wasilah, Fadielah, de hoogste rang.

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ

En plaats hem op de Maqam Mahmoed zoals U het hem heeft beloofd

يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ط

en maak van hem onze Pleiter op Dag des Oordeels.

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

Voorwaar U breekt Uw belofte niet. Wees ons genadig, O de meest Genadevolle.

Goede nieuws van Shafa'at (pleitten)

De Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft gezegd, hij die Azaan hoort en nazegt zoals de Moe'azzin zei, vredesgroet reciteert naar mij en vervolgens om Wasila vraagt, (zoals in bovenstaand dua). Voor hem is mijn Shafa'at (pleitten) verplicht geworden. *(Sahih Muslim pag 203, nr 384)*

Imaan-e-Mufassal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ

Ik verklaar dat ik geloof in Allah عَزَّوَجَلَّ en in Zijn boeken, Engelen, Profeten en in de Dag des Oordeels.

وَشَرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

En op het feit dat het Goede lot en het Slechte lot beiden van Allah عَزَّوَجَلَّ komen en dat ik na de dood zal worden opgewekt.

Imaan-e-Mujmal

أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ إِقْرَارًا
بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ ط

Ik verklaar dat ik geloof in Allah عَزَّوَجَلَّ zoals Hij is met Zijn Namen en Eigenschappen en ik accepteer al zijn Geboden. Ik erken het met mijn tong en bevestig het met mijn hart.

Zes Kalima's:

Fundamenten van het Geloof

Eerste Kalima: **Het woord van Zuiverheid (Tayyabah)**

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط

Er is niemand Aanbiddingswaardig dan Allah عَزَّوَجَلَّ en Mohammad ﷺ is zijn Profeet.

Tweede Kalima:

Getuigenis

Ik getuig dat er niemand Aanbiddingswaardig is dan Allah, Hij is Eén en heeft geen Deelgenoot. En ik verklaar dat

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ

Mohammad ﷺ zijn (Speciale) Dienaar en Boodschapper is.

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ط

Derde Kalima:

Glorie aan Allah عَزَّوَجَلَّ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ط

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

Allah is Rein, alle lof voor Allah, er is geen God dan Allah, Allah is de Grootste. Beschermd blijven van zondes en goede daden doen, gebeurt door de Gratie van Allah. Hij die de Hoogste in Aanzien is.

Vierde Kalima:

Eenheid van Allah عَدَّوَجَلَّ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط
بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط

Er is niemand Aanbiddingswaardig dan Allah, Hij is Eén en heeft geen deelgenoot. Tot Hem behoort de Heerschappij en Hem komt alle Lof toe. Hij schenkt leven en Hij doodt. Hij is Levend en zal nooit sterven. De Machtige, de Eerbiedwaardige. Het goede is in Zijn macht. En Hij heeft Macht over alles.

Vijfde Kalima:

Berouw

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمَدًا أَوْ حَطًّا سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَعَقَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

Ik vraag vergiffenis aan Allah عَدَّوَجَلَّ, die mijn Heer is, voor elke zonde die ik bewust en onbewust heb gedaan, verstoep of

openlijk heb gedaan, ik doe taubah (toon berouw) in Zijn Hof voor zondes die ik ken en die ik niet ken. O Allah عَزَّوَجَلَّ U kent het verborgene en U bedekt het slechte en vergeeft de zondes. En goede daden verrichten, gebeurt door de Gratie van Allah عَزَّوَجَلَّ. Hij die de Hoogste in Aanzien is.

Zesde Kalima:

Bescherming van Ongeloof

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَّرْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ
وَالْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالْتَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ
وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ط

O Allah عَزَّوَجَلَّ ik vraag Uw bescherming tegen dat ik iemand bewust aan U gelijkwaardig stel. En ik vraag vergiffenis voor de shirk die ik niet ken en ik toon berouw en ik verafschuw koefr en shirk, leugens en roddels, (slechte) innovatie, verraad, zedeloosheid, valse beschuldiging en alle andere zondes. Ik geloof en verklaar dat er geen God is dan Allah عَزَّوَجَلَّ en Mohammad صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zijn Profeet is.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Dawat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah ﷻ. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de Madani Qafilah (3-daagse Kennisvergaende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks Fikr-e-Madina (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Onze Madani Doel: 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, *لِيُحْسِنَ اللَّهُ عَلَيَّ*.' Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de Madani In'amaat en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de Madani Qafilah's, *لِيُحْسِنَ اللَّهُ عَلَيَّ*.



MC 1286